



גבירותיי ורבותיי
שלום רב

אני מברך אותכם על בואכם וגאה בזה שאני עומד הינה בפניכם
בתחילת דבריי הרשו לי לומר כמה דברים בסיסיים על העדה הנוצרית
במדינה

אנחנו הנוצרים הישראליים, חיים כמיעוט בתוך מיעוט
עידה שקטה מכובדת סבלנית וגאה ביחסי הכבוד בין תושבי הארץ
היהודים וכן בין העדות באחרות וזה דבר גורם לי להרגיש גאווה רבה
ומאז ומתמיד שררה מערכת יחסים טובים ואמינה שנשמרה לאורך זמן
בין בני העידה ליהודים בארץ

המדינה הפגינה יחס מתחשב כלפי העידה למרות זאת לעידה אין לה
הנהגה נבונה משלה שתוביל אותה לדרך הנכונה הדרך של ההתחברות
המלאה בין החברה הנוצרית לחברה היהודית כי יש כאלה אנשים
שנחשבים נוצרים והם מתנגדים לכל דבר שיעזור בשילובה של העדה
הנוצרית וגם לצערי הרב נמצאים גורמים לא יהודים ולא נוצרים
שמעוניינים לטרפד את המהלך הזה מכל מיני אנטרסים אישיים שלהם
והנוצרים האלה שמתנגדים הם לא הולכים בדרכה של הנצרות

למרות זאת השתדל המיעוט הנוצרי שהוא ברובו עירוני ובעל השכלה
גבוהה להיות מודע באופן זה או אחר לאפלייתו וישי גורמים שדוחקים
אותו בצד כדי שישאר הקורבן של לואמניות שלא שייכת לו ולריב –
קופליקט שלא קשור אליו
למרות כל זה חלק גדול מהנוצרים נטה להשתחרר מן הדעה שהם כבולים
בחבלי הביוקרטיה והשאר נשארו אובדי עצות בן להשתחרר מן הכבלים
שכבלו אותם ובין נאמנותם למדינה

דבר חשוב הרשו לי לציין לפני שאמשיך בדבריי הוא זה ששורשינו אנו הנוצרים טבועים וטמועים הנה על אדמה זו עוד ממי ישוע כי מכאן צמחה תורתו של ישוע

הדת הנוצרית היא המשך של הדת היהודית, שורשיה בתנ"ך בספר הנביאים אשר בברית הישנה ובברית החדשה. הדת הנוצרית רואה עצמה קשורה לתנ"ך ולא בהפרדה ממנו... ההבדל הוא שהנצרות רואה שמה שנאמר בספר הנביאים התממש והתגשם בזמן הברית החדשה בקיומו של ישוע.

כלומר שהקהילה היהודית הנוצרית הראשונה ראתה בקיומו של ישוע את המשיח שעם ישראל ציפה לו ועדיין מצפה.

הנוצרים מאמינים, על פי הברית החדשה – שישוע בנה של מרים הקדושה מנצרת, הוא בנו יחידו של אלוהים.

ישוע הנצרותי שנולד בבית לחם חי בתקופתו של הקיסר אוקטביאנוס אגוסטוס, גדל באזורי יהודה, שומרון והגליל, ישוע הקריב את עצמו למען סליחת בני האנוש ולמען איחוד העולם היהודי והעולם היווני, הוא קם לתחייה ביום השלישי אחרי מותו ועלה השמימה ארבעים יום אחרי תחייתו וישב לימינו של אלוהים וכך איחד את בני האנוש עם אלוהים.

בשנת 641 כבשו כוחות ערבים ובראשם החליפה עומר ואבו בכר את ארץ ישראל וסוריה מידי הביזאנטים והאוכלסיה בארץ היתה ברובה יהודים ונוצרים – יוונים וארמים ולתינים וחל עליהם הגבלות שאסרו עליהם להתפלל ולהתגורר הכן שחפצו

בשנת 1099 כבשו הצלבנים שטחים רבים בארץ והחלה תקופת הצלבנים התקופה הזו שאנו לא גאים בה שנגדה לכל השקפותינו ואמונותינו ודחינו אותה מכל וכל כמו שאנחנו היום דוחים מה שמתנגד לאמונותינו והשקפותינו

השייכות שלנו הזו לארץ לשורשים שלנו ולאור מה שמתרחש בארצות ערב ואת הסבל הנוראי שסובלים אותו הנוצרים במדינות אלה וההרג היומיומי רק בגלל היותם נוצרים חשו צעירנו שהם צריכים להקריב למדינה על היותה מגינה עליהם

ומכאן התחילה להתגבש הדעה בקרב הצעירים ורוב גדול מהמשפחות הנוצריות לייצג את חופש דעתם למרות ההתנגדות מקרב האוכלסיה הערבית ששולטת בהם ומכאן ועד להקמת הפורום לגיוס צעיריי העדה הנוצרית הייתה הדרך קצרה ונמרצת כי שוב הרוב הנוצרי תמיד חיכה להנהגה אמיצה שתהיה הכתובת שלו ולא כל מיני אנשים שלא ממיצגים אותו אבל שיש דבר שיגרום לו בעיות וסכסוכים הם יציגו וידברו בשמו – הדבר הזה היום נגמר ואף אחד לא ידבר בשמינו ולא יכפה עלינו זהות

ולא לאום שנוחים לו אנחנו חופשיים לבחור או בעצם לחזור לשורשים האמיתיים שלנו וללכת בדרך שאנו מאמינים בה ואת זה אתם יכולים לבדוק שבתקופה האחרונה אחרי קומו של פרורום גיוס העידה איך קמו צעירים וצעירות וצעקו בכלי התקשורת והרימו את הקול שלהם באומץ ואמרו : עד כאן

ועל זה אנחנו כפורום גיוס העדה הנוצרית שהוקם בשנת 2012 על ידי רב סרן איהאב שלייאן מהעה הנוצרית נלחמים היום

המהלך שלנו הוא לשלב את בני העדה הנוצרית בתוך החברה הישראלית ומוסדות המדינה לשרת בה ולתרום את חלקם לא רק בדיבורים אלא גם במעשים ולא מספיק רק ללמוד או לעבוד המדינה ששומרת עלינו מגיע לה גם שאנחנו נתן את חלקנו בשגשוגה ובהגנה עליה

לכן קמו אנשים אמיצים ביותר מתוך העדה הנוצרית וכאן אני חייב לומר מילת תודה לרב סרן איהאב שלייאן בן העדה הנוצרית שיזם את הקמת הפורום והצטרפתי אליו כמו רבים אחרים ובירכתי את המהלך כי הגיע הזמן ומתי יגיע הזמן אם לא בימים אלו לאור המצב מסביבנו והמציאות בחיינו שברנו את מחסום הפחד והולכים בדרך להוכיח את הנאמנות למדינה ולתת את החובות ולקבל את הזכויות אבל גם רוצים שהמדינה תרצה ותתמוך בנו

לכן הרעיון שלנו לשמחתי הביא תועלת רבה והצלחה גדולה בתוך העדה הנוצרית ומספר המתגייסים לצה"ל והמשרתים בשירות הלאומי עלה במספרים גבוהים וכל זה אחרי תקופה קצרה של קיום הפורום ופעילותיו – דוגמה חשובה לפי הנותנים האחרונים שבשנת 2012 היה מספר המתגייסים לצבא מהנוצרים 35 והשנה 2013 הגיע המספר עד 120 מתגייסים נוצרים

ולמרות כל האיומים וההסתות נגדנו שעד היום לא נפסקו , אנחנו ואני אישית שמוגדר מאוים דרגה 3 ממשיכים בדרך כי מדינה ישראל היא הלב שלנו מדינת ישראל מדינה קדושה ומדינה חזקה והעם שלה יהודים והנוצרים הם בני ברית אחת אנחנו חייבים להצליח במהלך ההסטורי הזה כי אם לא חס ושלום ולא נצליח אנחנו והצעירים שלנו נהיה אבודים ובלי עתיד והפעולה הזו לא תחזור על עצמה עוד 100 שנים

ברשותכם לפני שאני מסיים אני רוצה להודות מולכם לאנשי עמותת אם תרצו שחברו אלינו מתחילת הדרך ובמה הם לא עזרו באמת ? מודה לכל העמותות הנוצריות שאיתנו עמותת הקדוש גווארגיוס עמותת סופיה העמותה הארמית ועוד

מודה אישית לכבוד ראש הממשלה מר בינימין נתניהו שהזמין אותנו
לשכתו בירושלים ותמך בנו והכריז על הקמתו של פורום ממשלתי
משותף בינינו לבין משרד ראש הממשלה כדי לקדם את המהלך מודה
לכל נציגי משרדי הממשלה סגני השרים וחברי כנסת ישראלים שעומדים
לצדנו וראשי ארגונים והעם היהודי והעיתונות הישראלית והעולמית
התומכת

מודה גם להמון אנשים שלא מכירים אותם אישית אבל יודעים שהם
פועלים להצלחת החזון הלאומי הזה – תודה רבה רבה גם לכם

האב גבריאל נדאף

האב הרוחני של פורום גיוס העדה הנוצרית בישראל